

## **Den Heliga Bibeln kommer bli nästan omöjlig att finna**

Onsdag 28 januari 2015, Kl. 17:00

Min högt älskade dotter, Jag har blivit kastad in i vildmarken och känner eländet i Min Sorg till det sätt i vilken Kristendomen blir förtalad i världen.

Min Röst är blott en viskning bland rytandet av odjuret och dem som föraktar Mig. Dessa missnöjes röster kommer öka och överrösta Ordet, som kom från Mitt Liv. Kättare, hedningar, falska visionärer och profeter, förrädare och älskare av smält guld kommer resa sig i unison för att göra uppror gentemot Mig. De som följer i Mina Fotsteg kommer vara förtryckta och lastade med vikten av Mitt Kors och kommer behöva klättra ett brant berg, om de håller kärt allt vad de blev lärda av Mig.

Den Heliga Bibeln kommer bli nästan omöjlig att finna, innan den kommer bli utdöd. Varje försök att förneka Gud kommer göras till Ordet är ersatt av mörkets doktrin. Dem av er som tror på Mig, er Jesus, får aldrig ge efter till någonting som inte kommer från Mig. Endast Jag skyddar er gentemot skada och det är bara genom Mig som ni kommer finna Evig Frälsning.

Var försiktiga med böner ni må bli presenterade med, för de kommer inte vara inspirerade av den Helige Ande och ska undvikas. Ett litet ord, en liten fras eller ett enkelt utelämnande, här och där, kan förvandla en bön till falskhet. Ondska är en tyst mördare av själen och är inte lätt att identifiera när den är förklädd till att vara Sanning. Det är dags att rensa ut er trädgård och förbli sanna till allt som Jag lärde er, för allt annat är oviktigt och kan orsaka er att förlora er tro.

Tron på Mig och tillit i Mitt Löfte att komma igen, i Stor Härlighet, får aldrig skjutas åt sidan till förmån för kittlandet av falska profeter, trollkarlar, hedningar och kättare. Mina fiender arbetar hårt för att lura er och de flesta utav dem är fullt medvetna om Vem Jag Är men de vill att ni ska avvisa Mig, oavsett pris. Ni måste förbli som små och förtroendefulla barn när ni kallar på Mig så kommer Jag leda er längs med vägen till Mitt Rike. Jag kommer skydda alla utav er som fullständigt litar på Min Kärlek och Min Heliga Vilja. Bara då kan Jag ingripa för att utplåna Mina fiender och sprida Sanningen så att den kommande Nya Världen kan bebos av varenda Guds barn.

Tillit, tro, hopp och kärlek är viktigt om ni ska finna styrkan att förbli vid Min Sida. Kärlek ör Mig, villkorslöst, kommer ge er stora Nådegåvor längs er resa till Mitt Ärorika Kungadöme- världen, som inte kommer ha något slut.

Er älskade Jesus